

Deze keer in de Nieuwsbrief:

- * Voorwoord
- * Omzien naar elkaar
- * Uitjes en Bijeenkomsten
- * Van de bestuurstafel
- * Websitebeheerder
- * Van de ledenadministratie
- * Van de penningmeester

Voorwoord

HET PASEN VOORBIJ

Bij het schrijven van dit Voorwoord is het 19-04 oftewel de dag na Pasen! Hoe heeft u de Paasdagen doorgebracht? Heeft u ook zo genoten van het mooie weer? En natuurlijk van de vrijheid, dat we na 2 jaar weer konden wezen waar we wilden?

Donderdagavond was ik bij de viering van Witte Donderdag bij ons in de kerk, je kon een kogel afschieten en niemand raken, zo stil, maar o zo waardig om samen het Heilig Avondmaal in een kring met elkaar te vieren. Vrijdagmorgen vertrokken we naar Düsseldorf voor een lang weekend. Opvallend, dat op die dag alle winkels en bijna alle restaurants waren gesloten. Uit geloofsoverwegingen of traditie? Is dit laatste het geval, dan wel een mooie traditie. Overigens geen kerk in de wijde omgeving te vinden waar een viering was, hetzelfde gold behalve voor Goede Vrijdag ook voor Stille Zaterdag en zelfs voor Paaszondag. De zaterdag heel erg druk met winkelend publiek, waaronder we onszelf ook begaven. De zondag, maar ook 2^e Paasdag opnieuw geen winkels open, de restaurants overigens wel weer op zondag.

Hoe is dat in Nederland geregeld? In ieder geval is er veel meer open. En ook al sluit je dan in Duitsland niet uit godsdienste overtuiging de deuren, het is wel een verademing in vergelijking met Nederland. Maar nu eerlijk wezen en je zelf recht in de ogen durven kijken, als toeristen hadden we wel graag gewinkeld op Goede Vrijdag ...! Wat zitten we als mensen soms vreemd in elkaar.

Ik hoop, dat deze Paasdagen u hebben geïnspireerd en gaan we met elkaar op weg naar het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, voor velen wellicht alleen vrije dagen, maar voor ons hopelijk weer een Christelijk feest met inhoud.

Mr Arie Slob, voorzitter

Omzien naar elkaar

Jarig in de maand mei

04 mei 80 jaar, dhr. B.C. de Jong, Van Brederodestraat 9, 4225 RB Noordeloos

05 mei 90 jaar, mevr. H. Leeuwis-Lantinga, van Delfstraat 14, 3381 BH Giessenburg.

07 mei 83 jaar, mevr. N.W. van de Sande-Schutte, van Wenastraat 37, 3381 KB Giessenburg.

08 mei 80 jaar, mevr. P. Dekker, van Brederodestraat 19, 3381 BA Giessenburg.

10 mei 80 jaar, mevr. M.J.A. van Bruchem-Duinkerke, Giessenlaan 34, 3381 AM Giessenburg.

15 mei 76 jaar, mevr. A.G.C.M. Vonk-Dingemans, Voordijk 13, 4209 SB Schelluinen.

16 mei 87 jaar, mevr. M Slingerland-de Jong, Lijnbaan 19, 3381 AS Giessenburg.

20 mei 76 jaar, mevr. M.E. van Noordennen-Admiraal, Johan de Kreijstraat 34, 3381 DG Giessenburg.

20 mei 88 jaar, dhr. O. Kramer, De Zes Molens 62, 4223 SC Hoornaar.

21 mei 83 jaar, mevr. J. van de Berg-de Bruijn, Emmalaan 3, 3381 AJ Giessenburg.

22 mei 76 jaar, dhr. C. Brouwer, J. A. van Vurenstraat 50, 4225 RK Noordeloos.

25 mei 83 jaar, dhr. F.A. de Bruijn, Giessenland 14, 4223 Hoornaar

25 mei 80 jaar, mevr. T. van Boheemen, De Zes Molens 30, 4223 SC Hoornaar.

26 mei 79 jaar, mevr. J.C. de Winter- van Os, van Brederodestraat 55, 3381 BB Giessenburg.

26 mei 95 jaar, dhr. P.C. Penning, van Brederodestraat 31, 3381 BA Giessenburg.

We wensen ieder die hierboven zijn genoemd een fijne dag toe en Gods zegen voor het komende jaar.

Zieken

Jannie de Groot-Korevaar, A.M.A. van Langeraadweg 7a, 3381 LB Giessenburg, voelt haar krachten afnemen. Ze verlangt ernaar om naar haar hemelse Vader te gaan.

Op 15 april mocht Ans den Breejen-Rietveld, van Brederodestraat 21, 3381 BA Giessenburg, vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis, weer thuiskomen.

We wensen alle zieken thuis en elders sterkte en Gods onmisbare nabijheid toe.

Petrus

Noem mij geen Petrus meer – ik ben die naam niet waard;
Ik heb mijn Heer verloochend en verlaten,
Ik heb mij aan de kant der vijanden geschaard,
En laf geheuld met die mijn Meester haten.

Noem mij geen Petrus meer – ik ben geen sterke rots;
Eens heb ik Jezus als mijn Heer beleden,
Ik heb Hem aangebeden als de Christus' Gods;
Wat lijkt mij dat nu eindeloos lang geleden.

In deze nacht verloor ik alles wat ik had:
Mijn hoop en mijn geluk en mijn vertrouwen.
Maar alle liefde, die ik ooit voor Hem bezat
Brandt als een vlam die nimmer kan verflauwen.

Ik heb Hem lief, ik heb Hem lief, maar zie zijn blik
Waarmee Hij mij bedroefd heeft aangekeken.
Ja Heer, ik heb verraad gepleegd – ik deed het, ik;
Slechts wenend kan ik om genade smeken.

Nel Benschop



Omzien naar elkaar

Weet u in uw omgeving zieken geeft hen door.

Zijn er jubilarissen laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT Giessenburg.

Mail: pietentera@hotmail.com. Telf.0184-652670.

Uitjes en Bijeenkomsten

Beste mensen

Er komen nog 2 middagen aan voor dit seizoen, de eerste middag is **op 25 april**,
aanvang **14.00** uur in **het Bruisend hart in Hoornaar**.

Daar zal onze voorzitter Arie Slob het een en ander vertellen over de stichting Alzheimer. Het is een veel voorkomende ziekte op dit moment, waar eenieder mee te maken kan krijgen. We hopen dat vele van u weer op de middag aanwezig zullen zijn.

De tweede middag gaat over veilig op de fiets, en dat is **op 30 mei**, aanvang ook om **14.00** uur in **het Noorderhuis in Noordeloos**.

Dhr. Joost de Zeeuw, oud politieagent, komt ons vertellen en laten zien hoe we ons veilig kunnen blijven voelen op de fiets in het verkeer.

Een belangrijk onderwerp waarbij wij toch graag gebruik maken van deze tweewieler, en lekker kunnen genieten van de natuur.

U mag gerust een kennis of vrienden meebrengen naar deze middagen, ieder is van harte welkom.

Het reisje naar de Abdij van Egmond.

Dit reisje gaat plaats vinden op 21 juni 2022. Er kunnen 18 personen mee, en we gaan met 2 busjes van ieder 9 personen.

Helaas kunt u zich niet meer opgeven hiervoor, we zitten al vol!

Wij hopen die dag om 8.30 uur te verzamelen op het Sportplein, te Giessenburg, en daarna te vertrekken richting Egmond.

De kosten voor dit uitje € 51,00 p.p. Degene die meegaan, willen die het bedrag overmaken op de rekening van de PCOB.

Graag voor 1 juni, mochten er afvallers zijn, dan kan ik nog andere laten weten dat ze mee kunnen. Wij hopen op uw medewerking hiervoor.

Dagtocht.

Deze is gepland op de volgende datum, 26 augustus, of 2 september. Dit hangt nog af van de bevestiging van Zwaluwreizen.

Het is in volle voorbereiding, maar ik kan nog niets laten weten, hierover in de volgende nieuwsbrief meer.

Uit een oud schoolboekje, Ha..... Lezen!

Er was eens een huisje, wit en glad,
Dat niet één enkel deurtje had,
En waar niets was dan één vertrek;
Daar woonde juffrouw Snaterbek.

Zij vond haar huisje wel wat klein,
Wou niet meer opgesloten zijn,
Gauw stiet ze een gaatje in de wand
En ging toen reizen door het land.

Een huisje met maar één vertrek
En daarin juffrouw Snaterbek,
Die 't muurtje breekt en reizen gaat....
Wie is er kind 'ren, die dat raadt?

Allen een hartelijke groet van Coby.

Van de bestuurstafel

De nieuwsbrief verschijnt elke 4 weken en het is verbazend hoe snel deze weken omvliegen. Het zal de meesten van u wel bekend voorkomen.

De vorige Nieuwsbrief verscheen rond de Paasbijeenkomst op 28 maart j.l. die in De Til gehouden werd. Deze bijeenkomst is dus inmiddels achter de rug.

We kunnen terugkijken op een bijzondere middag. Géén traditionele viering, maar wel met dia's, voordracht en zang en veel verwees naar Goede Vrijdag en het Paasverhaal.

Mevrouw Anneke Kaai heeft deze middag voor ons ingevuld door het laten zien van een aantal kunstwerken van haar hand. Geen klassieke afbeeldingen, maar

impresies van de Bijbelse boodschap zoals ze deze ooit voor zich zag. Haar heldere voordracht, uitleg en zang gaven een bijzondere sfeer aan het geheel en maakten indruk. Mevrouw Kaai heeft ooit haar opleiding aan de Rietveld Academie gedaan vertelde ze.

De heer Martin Klop heeft gezorgd voor een mooie muzikale omlijsting. Hierna konden we met elkaar genieten van een heerlijk koud- en warm buffet, waar velen van u gebruik van hebben gemaakt.

We zijn dankbaar dat we elkaar weer mochten ontmoeten in een ontspannen sfeer zonder beperkende maatregelen!

We hebben dit seizoen nog 2 contactmiddagen tegoed vóór de zomervakantie. U leest hierover meer in deze Nieuwsbrief.

met vriendelijk groet,
Meta de Groot-Nagel, secr.

Onderduikadres Bovenkerkseweg 24-26



EEN ONDERDUIKER IN BOVENKERK

Ik was voor de eerste keer in 1943 verplicht door de Duitsers tewerkgesteld in Duitsland. Ik wist te ontkomen. Thuis bij mijn ouders in Rotterdam heb ik enkele dagen ondergedoken gezeten. Omdat ik gezocht werd door de Duitsers was dit adres te gevaarlijk. Als ze mij zouden vinden zou ik voor de tweede keer tewerkgesteld worden in Duitsland of zomaar de kogel kunnen krijgen omdat ik gevluucht was. Er was dus geen keus, zo vlug mogelijk moest er een onderduikadres voor mij gevonden worden. Het was onbekend hoelang het zou duren voordat voor mij een veilig adres was gevonden, maar ik kon onmogelijk bij mijn ouders blijven.

Mijn oom Dirk heeft zich toen over mij ontfermd. Deze oom had goede contacten met zijn wijkpredikant, ds. Buffinga. In de zomer van 1943 was deze dominee op vakantie geweest in Peursum, vlak bij Giessen-Nieuwkerk. Hier had hij diverse mensen leren kennen.

Via ds. Buffinga kreeg ik bericht mij te melden in de pastorie van de gereformeerde kerk in Peursum. Zonder veel moeilijkheden ben ik daar per fiets aangekomen.

Nog dezelfde dag werd mij meegedeeld dat er 's avonds iemand zou komen om mij op te halen. Deze persoon zou mij naar een definitief adres brengen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik bij een slager in Giessendam ondergebracht zou worden. Maar door een of andere oorzaak kon dat niet direct. Dus ik moest met 'die iemand' mee om tijdelijk bij hem onder te duiken. Zo kwam ik op de boerderij van de familie Van der Meijden terecht aan de Bovenkerkseweg nummer 26. Hier mocht ik blijven in afwachting om naar Giessendam te gaan. Na een dag of vier, toen wij 's avonds voor het naar bed gaan aan de pap zaten, werd mij gezegd dat ik, na familieberaad, bij de familie Van der Meijden kon blijven.

Het gezin bestond uit G. van der Meijden, zijn vrouw, zoon Henk en dochter Jaan. Op de boerderij was ook een dienstmeisje Niesje en een dagloner, wiens naam ik ben vergeten.

Later heb ik vernomen dat mevrouw Van der Meijden, nadat ik een paar dagen in het gezin was, mij wilde houden. Tijdens de onderduikperiode is zij als een moeder voor mij geweest.

Al vlug bleek dat ik niet stil kon zitten en ging ik meehelpen rondom de boerderij. Ook hielp ik de boerin bij het karnen, dat ging allemaal nog met de hand. Boer Van der Meijden zag wel wat in mij. Hij gaf mij een overall met pet en ik moest hem helpen op het land. Op dat moment was er een muizenplaag en moest er vergif gestrooid worden. Ik moest hem ook helpen met bij het brandnetel steken en het schoonhouden van de sloten. Ik werd geheel in het gezin opgenomen. Tijdens mijn tewerkstelling in Duitsland had ik huiddifterie opgelopen en ik had daaraan nog een paar open plekken op mijn been en rug overgehouden. Op advies van de plaatselijke arts werd dochter Jaan geïnstrueerd om deze plekken te verzorgen. Dat ging haar goed af. Deze arts heft ook nog, niet verdoofd, een kies bij mij getrokken. Alle kosten werden door mevrouw Van der Meijden betaald, want die had de portemonnee. Ik ging met het gezin mee naar de kerk en ook het kerkgeld kwam uit de portemonnee van de boerin. Zelfs toen mijn pak versleten was (dat was het al toen ik bij hen kwam) kreeg ik een pak van hun zoon Henk. Het pak was wel wat te groot, maar dat gaf niet. Ik liep er tenslotte weer netjes bij.

Op een dag zat boer Van der Meijden zonder dagloner, die zich ziek had gemeld. Dus kreeg ik een spoedcursus in het leren melken. Koe 22 werd daarvoor uitgekozen, omdat die koe volgens Van der Meijden het rustigst was. Na enkele dagen ging dat melken mij goed af. Na enkele weken molk ik vijf koeien, wel altijd dezelfde. Door deze werkzaamheden verving ik de dagloner en ik voelde aan dat ik compleet in het gezin opgenomen was. Ik werkte altijd samen met Henk en we werden heel vertrouwd met elkaar.

Op een nacht (ik sliep op zolder) kwam Van der Meijden mij roepen. "Leen, kom vlug mee naar de schuur, er moet een koe kalveren." Ik vroeg: "Is Henk er niet?" Het antwoord was kort: "Nee, die is er niet." Dit was de eerste keer dat ik een bevalling van een koe meemaakte. De volgende ochtend stond Henk gelukkig weer klaar om met mij mee te gaan melken. Tijdens het melken heeft Henk mij

verteld waar hij die nacht was geweest. Hij zat bij de ondergrondse in het verzet. Henk vertrouwde mij volledig en nam mij mee om hem te helpen. 's Nachts ging ik met hem met de schouw munitie en wapens ophalen, die gedropt waren. Op een avond gingen wij een piloot ophalen die een nacht bij Dirk Pierhagen in de molen had geslapen. Na een nacht, die hij bij Van der Meijden in het hooi had doorgebracht, bracht ik die piloot de volgende avond met de schouw over de Giessen naar zijn volgende doorgangplaats.

Vaak waren wij 's avonds tot de avondklok op visite bij Adrie de Vries. Zij speelde gitaar en ik mandoline of banjo. Wij gingen ook wel eens spelen bij Fokke Boer, die getrouwd was met de oudste dochter van Van der Meijden. Of bij Adriaan Aanen, die later getrouwd is met Adrie de Vries. Dat waren leuke, gezellige avonden.

Als er onraad was vanwege de SS of Polizei werden wij gewaarschuwd en moest ik zo vlug mogelijk weg zien te komen. Dat ging als volgt: Oom Teunis van der Zouwen, die naast de boerderij in een vrijstaand huisje woonde, had bij de voordeur een portaal waarvan het plafonnetje in zijn geheel opklapbaar was. In totaal heb ik vier keer boven in die lege ruimte van dat plafonnetje gezeten. Gelukkig is het telkens goed afgelopen. Tot op een keer een SS'er de zolder opging waar ik sliep. Hij vroeg aan Jaan: "Van wie is dit bed op deze zolder?" Zij zei: "Dat is van onze zieke knecht. Hij heeft TBC en moet apart slapen."

Ik was ook erg vertrouwd met 'de Bruine'. Dat was het werkpaard, we waren vrienden geworden. Het gebeurde ook wel eens dat er Duitsers ingekwartierd werden en dan was ik de zieke knecht met TBC. De zieke knecht stal dan haver voor zijn vriend 'de Bruine'. Op den duur werden wij zo brutaal dat wij op de hooizolder een gat in het hooi hadden gemaakt en daar een radio hadden verstoppt om naar Radio Oranje te luisteren. De Duitse soldaten sliepen dan onder ons in de stal.

Vlak bij de Tiendweg is er in het land van boer Van der Meijden een bom gevallen. Tijdens het melken 's middags zijn Henk en ik, vlak bij de molen van Pierhagen, vanuit de lucht beschoten. Wij konden gelukkig dekking zoeken achter een mesthoop. Waarom wij werden beschoten was voor ons een raadsel.

Tegen het einde van de oorlog kwamen er veel vluchtelingen uit het land van Altena. Wij kregen te maken met de familie Van der Water, een aardige familie.

Uiteindelijk was de bevrijding een feit geworden en verdween Henk in dienst van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij heeft heel wat verraders en NSB'ers opgepakt. Boer Van der Meijden en ik waren nu de aangewezen personen om samen te werken op de boerderij. Na de bevrijding ben ik nog een half jaar bij de familie gebleven om te helpen. Totdat Henk weer volledig in het boerderijproces aan het werk was vond ik dat het mijn plicht was om hen tijdens de hooibouw bij te staan. Ik moet nog vermelden dat Henk kort na de bevrijding een big voor mij heeft gekocht. Dat ging met handklap in Giessen-Oudekerk. Deze big is geslacht en in stukken gesneden zodat ik heet vlees op de fiets kon vervoeren naar Rotterdam, waar mijn ouders woonden.

Tot slot: Ik kan niet anders zeggen dan dat ik in Henk van der Meijden een broer heb gevonden en dat ik in het gezin als een zoon en broer ben opgenomen met ALLE goede zorgen van dien. Als ik dit schrijf ben ik 75 jaar, dus dat is ongeveer 50 jaar later. Ik heb aan het graf gestaan van de heer en mevrouw van der Meijden, van Henk en zijn vrouw Janny. Al die keren met het gevoel dat ik familie vaarwel zei die mij heel dierbaar was. In de bijna anderhalf jaar van mijn verblijf heb ik veel dingen geleerd die mij in mijn verdere leven zeker van pas gekomen zijn. En tenslotte: Bij het werken op een boerderij is niets lekkerder dan buiten op het land met een riek of met een spa lopen en bezig zijn. Het is soms hard werken, maar ook genieten van datgene waar je me bezig bent. Foto's zijn er niet van mijn onderduikperiode. Wel zijn er tegels uit de schouw van de woonkamer van de familie Van der Meijden. Enkele jaren na de oorlog is de schouw afgebroken en heb ik enkele tegels gekregen.

Ontvangen van Corry Wagenveld-van der Meijden



Van de ledenadministratie

De ledenadministratie heeft deze maand geen mededelingen.

Vr.groet Arie de Jong.

Van de penningmeester

" De koffiocollecte bij de paasviering op 28 maart bracht € 77,15 op.
Allemaal bedankt "

Met groeten van Wim van der Ham

Website en Facebook van de PCOB



Pcob Giessenlanden

Website PCOB-Giessenlanden:

<https://pcob-giessenlanden.com/>

Facebook PCOB.Giessenlanden:

<https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden>

Hartelijke groeten, Arie van Noordennen

Voorzitter:

Mr. Arie Slob

Tel. 06-51173181

Email: mrarieslob@hetnet.nl

Secretaris:

Meta de Groot-Nagel

Tel. (0184) 769032

Email: mdegrootnagel@gmail.com

Penningmeester:

Wim van der Ham

tel. (0183) 582521, Bankrek. nummer

NL07 RABO 0130 7175 17

t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden

Email: wvdham@hotmail.nl

Leden administratie:

Arie de Jong

Tel. (0184) 634824,

Email: jong.terlouw@hetnet.nl

Vaste contactpersoon voor het
plaatsen van berichten en foto's op
de website:

<https://www.pcob-giessenlanden.com/>

en Facebook: [pcob.giessenlanden](https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden)

Leden:

Piet en Tera Donk-Davelaar

tel. (0184) 652670,

Email: pietentera@hotmail.com

Coby en Wout Kwakernaak

Tel. (0184) 652414, email:

woutencobykwakernaak@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief:

Arie van Noordennen

Tel 06-15480752

Email: a.v.noordennen@gmail.com